



Karis hembygdsförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2024

Verksamhetsidé

Enligt stadgarna är föreningens ändamål att inom föreningen samla personer som är intresserade av hembygdens förhistoria, historia, natur och kultur. Detta syfte förverkligar föreningen genom att upprätthålla en hembygdsgård, ordna möten, föredrag och utställningar, utge skrifter som ansluter sig till föreningens verksamhet, samarbeta med institutioner och föreningar på orten, vilka har närbesläktade syften samt ta initiativ till utredningar och åtgärder i hembygdsfrågor.

Verksamhetsåret 2024

Antkärrgården

Gården var uthyrd sex dagar i maj för Raseborgs stads tidsresor för elever i årskurs 2 och för en grupp scoutledare i december med bakning i vedeldad ugn på programmet. En uthyrning till privatperson antecknades. Ett trettiotal personer gjorde spontana besök på gården antingen vid öppethållning eller när dörren råkade vara öppen.

Gårdsgården förnyades den 10 maj. Ett tiotal personer följde med byggandet av gårdsgården (32 meter), som utfördes av Ulf Wikström med son.

Fyra stora askar fälldes på gården med lov av Raseborgs stad. Föreningen köpte veden och kvistarna fördes till avstjälningsplatsen i samband med talko.

Gräsklippning och snöarbeten har gjorts av Jari Allén. Intill bodan byggdes ett vedförråd av lastpallar den 8 september. Sex personer deltog.

Strandparkens röda stuga – vardagsrummet

Under året antecknades över 500 besök trots att vi hade otur med vädret i samband med Gamla hantverk, som normalt brukar locka ett hundratal besökare.

Fjorton personer deltog i jubileet och ett tiotal i föreläsningen om Karis socken den 8 februari. Ett stort tack till alla som uppvaktade föreningen!

Torsdagen den 22 februari berättade Mikaela Johnsson om småskaligt jordbruk i Skottland för 8 deltagare med rubriken ”Crofting - livet som torpare i det skotska samhället”.

Margareta Åkesson, som sammanställt boken Vantar från förr och nu, besökte Antkärrgården torsdagen den 29 februari, kl. 16 - 18. Ett tiotal intresserade personer deltog och kunde ta del av hennes föreläsning och utställning av vantar.

Lördagen den 16 mars fick vi lära oss grunderna i luffarslörd/trådslörd på Antkärrgården under ledning av Ann Jonasson. Sju personer deltog i kursen.

Den 18 april höll hortonom Towe Backman en inspirationskväll om att odla sommarblommor, ätbara blommor biväxter mm för 12 deltagare.

Ett trettiotal besökare trotsade det dåliga vädret då vi ordnade Gamla hantverk den 9 juni och tog del av vårt utbud under dagens lopp!

Inom ramen för Raseborgs guider - Raaseporin oppaat rf:s jubileum ordnades en guidning torsdagen den 18 juli kl. 18 - ca 20.30. De fyra gårdarna i Kila by med 16 deltagare. Den handlade om Karis centrums utveckling på Kila bys område från ca 1870 fram till våra dagar.

Fårfarmaren Ia Asén berättade om får och fårskötsel lördagen den 10 september för 12 deltagare.

I samarbete med "Stöd för de äldre" ordnades en kaffestund på Antkärrgården den 26 september med 13 deltagare.

Lördagen den 23 november kl. 12 - 16 ordnades ljusstöpning på Antkärrgården med ett tiotal deltagare.

Tillverkningen av små halmtomtar och -änglar på Antkärrgården lördagen 14 december kl. 12 - 16 lockade ett tiotal deltagare.

DIGIVERKSTADEN

Seminarium

Ett seminarium om digitalisering ordnades på Västra Nylands folkhögskola den 3 februari 2024. 26 deltagare från hela södra Finland var ett bra resultat. Representanter för föreningar i Sibbo i öster och Kimito i väster samt Hangö i söder deltog och det blev intressanta diskussioner, som gav mersmak. Några deltagare bad om att få komma till Antkärrgården så att säga "privat" och bekanta sig ännu mer med vårt projekt.

Arrangörer var arbetsgruppen för Karis digiverkstad, Karis hembygdsförening och Finlands svenska hembygdsförbund. Verksamhetsledare Susanne Lagus hälsade från Finland svenska hembygdsförbund och berättade om aktuella aktiviteter samt informerade om Katalogen och dess uppbyggnad.

Marion Kwiatkowski berättade om museiutbildningsprojektet Hembygdsakademin.

Samlaren Kim Adolfsson gav en personlig inledning till varför han är samlare och varför samlandet leder till ett behov av digitalisering, då samlaren gärna delar med sig av det material hen fått tag på. Det handlar ju om lokalhistoria i många fall. Ordförande Göran Fagerstedt berättade om bakgrunden till och arbetet med projektet Karis digiverkstad.

Seminarier avslutades med att projektforskaren Oliver Warelius visade på konkreta exempel på hur man arbetat med skanning och fotografering. Seminariedeltagarna var aktiva och många intressanta synvinklar framfördes.

Festplatser i Karis

Den 3 oktober ordnades ett första tillfälle gällande festplatser i Karis och då diskuterade vi om marknader vid kyrkan, som kanske redan startat under medeltiden och sångfest vid Kilaplan 1921. Torsdagen den 7 november och 5 december kl. 15 - 19 var Digiverkstaden i Antkärrhuset öppen för besök. Läs mer under fliken [Artiklar på vår hemsida](https://www.karis.hembygd.fi)
<https://www.karis.hembygd.fi>.

Vedtalko vid Antkärrgården

Under tiden 22-23.10.2024, från kl.15 tills det blev mörkt, ordnades vedtalko vid Antkärrgården. De fyra askar som fälldes tidigare i höst krävde åtgärder. Fem personer deltog. Måndag 21.10 blev det inget talko på grund av regn.

Vedtako ordnades också 8 november kl. 13 - ca 17 och då städade vi undan alla kvistar och krattade området. Sex släpvagnslass fördes till avstjälningsplatsen. Fem personer deltog.

Officiella möten

Föreningens medlemmar sammanträdde till stadgeenligt vårmöte måndagen den 18 mars 2024. 10 medlemmar deltog i mötet. Stadgeenliga ärenden behandlades. Verksamheten under år 2023 genomgicks och bokslutet fastställdes. Underskottet för året 2023 blev 2 927,85 €. Redovisningen för Lars Backs minnesfond godkändes.

Karis hembygdsförening rf:s medlemmar sammankallades till ordinarie höstmöte måndagen den 25 november 2024. 11 medlemmar deltog i mötet. Stadgeenliga ärenden behandlades. Nya styrelsemedlemmar valdes: Mikaela Johnsson för perioden 2025-26, Robin Lindqvist och Minna Lapinniemi för perioden 2025-2027.

Styrelsen

Styrelsen hade följande sammansättning under år 2024:

UPPGIFT	NAMN	MANDATTID
Ordförande Kassör	Göran Fagerstedt Borgmästargatan 36, 10320 KARIS karis.hembygdsforening@gmail.com	2024
Medlem	Christer Finne /Tanja Halttunen	2021 – 2023
Medlem	Tommy Björklund	2021 – 2023
Medlem	Gunilla Nummi	2022 – 2024
Medlem	Karina Heerman	2022 – 2024
Sekreterare	Andrea Blomberg-Allén	2023 – 2025
Vice ordförande	Seija Gustafsson	2023 – 2025

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under året.

Representation

Ordförande deltog i de kulturträffar som ordnades av Raseborgs stad 6 februari och 15 oktober. Ordförande deltog i Finlands svenska hembygdsförbunds vårstämman i Helsingfors den 27 april på nätet. På förbundets höststämman i Jakobstad den 26 november deltog ingen från föreningen.

Föreningen är representerad i planeringsgruppen för firandet av Karis 700-år via ordförande, som också fungerat som sammankallare av den arbetsgrupp som planerar hur områdets historia skall presenteras under jubileumsåret 2026.

Ekonomi

Föreningens verksamhet är beroende av de bidrag vi kan få från olika stiftelser. Under året har vi kunnat finansiera verksamheten med bidrag från Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse, Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo, Svenska kulturfonden och Raseborgs stad.

	2024	2023	(Digi)	2022	2021
Intäkter	11 019,35	21 168,92	(3 058,47)	16 385,23	13 154,29
Utgifter	13 010,27	24 096,77	(1 660,80)	14 508,18	14 164,20
Resultat	-1 990,92	-2 927,85	(+1 397,67)	+ 1 877,05	-1 010,09

Lars Backs minnesfond

Fondens kapital vid årets slut uppgår till 3 289,89 €. Ingen förändring under året. En skild redovisning för fonden finns som bilaga till räkenskaperna.

Medlemmar

Föreningens medlemsantal har hållit sig rätt stabilt under året. Avgångarna har kunnat ersättas av nya medlemmar. I början på året var medlemstalet 87 och vid årets slut 85. Antalet nya medlemmar är sex och åtta medlemmar har avförts ur medlemsförteckningen.

Utlåtanden

Skall åkrarna vid Brobacka och Domargård fyllas med solceller? Karis hembygdsförenings styrelse gjorde en anmärkning till planerna.

Styrelsen gav också ett utlåtande om Katarinaskolans renovering och tillbyggnad.

Risker

I dagens läge är det svårt att engagera människor för olika aktiviteter som kräver ett längre engagemang än jippobetonade tillställningar. Föreningens hembygdsgård kräver ett ständigt underhåll och regelbundna arbetsinsatser för att hålla den i skick samt att underhålla uteområdet.

Framtidsutsikter

Föreningens medlemsantal har hållits stabilt. Vi har i stort sett kunnat värva nya medlemmar som har fyllt de platser som blivit lediga. Vi hoppas på att ännu fler personer aktiverar sig i föreningens verksamhet och att åldersstrukturen på medlemskåren blir mer fördelaktig. Vi arbetar aktivt på att engagera andra föreningar, med liknande verksamhet på sina program, att utnyttja Antkärrgården.

TACK!

Föreningen riktar ett varmt tack till alla som stött verksamheten ekonomiskt och till dem som genom olika arbetsinsatser gjort det möjligt att hålla i gång verksamheten.

Styrelsen