

## Verksamhetsberättelse för året 2018

### Verksamhetsidé

Föreningens ändamål är att samla personer som är intresserade av hembygdens förhistoria, historia, natur och kultur. Syftet förverkligas genom att ordna möten, föredrag och utställningar, upprätthålla en hembygdsgård, utge skrifter som ansluter sig till föreningen verksamhet, samarbeta med institutioner och föreningar på orten, som har närbesläktade syften, samt att ta initiativ till utredningar och åtgärder i hembygdsfrågor.

### Verksamhetsåret 2018

I stort har verksamhetsplanens intentioner fullföljts under året.

#### Grabbes kanal

Ett avtal ingicks under år 2016 med Sysselsättningsavdelningen vid Raseborgs stad gällande skötsel av Grabbes kanal. Avtalet bör ses över under 2019 då Sysselsättnings-avdelningen flyttar bort från de nuvarande lokalerna då staden Raseborg omfördelar sina verksamhetsutrymmen.

#### Gamla hantverk till heders

På hemsidan har publicerats information som samlats in om några gamla hantverk. Tillverkning av pärtor, läggning av pärttak, kransågning, byggande av gårdsgård, smeden och koltillverkning presenteras i ord och bild. Hit kan man också räkna den restaureringsrapport om husets restaurering som genomfördes 2015, som publicerats på hemsidan.

#### Kursverksamhet, utgrävningar och utflykt

En föreläsningkväll ordnades den 24 april på Antkärrgården. Arkeologerna Jan Fast och Janne Soisalo informerade om Arkeologisk inventering och geografistuderande Aleksi Rikkinen om moderna undersökningsmetoder. 18 deltagare.

Den 16 maj gjorde föreningen en utflykt till Ekenäs och besökte Museilagret Leira.

Föremålsforskaren Lena Dahlberg guidade åtta deltagare bland alla de 80 000 föremål, som finns lagrade från museer ända från Lojo till Hangö.

I samband med Karis Suomen Paris hade föreningen öppet hus på Antkärrgården i Back- och Nyberggrummen. Båda dagarna tog vi emot mer än hundra gäster kl. 11-17. Storstugan var uthyrd för Pop-up café (Maria Siro).

Öppet hus ordnades också 14 - 16 december i samband med att Storstugan var uthyrd för Pop-up café (Maria Siro). Föreningen kunde notera litet under hundra besökare som bekantade sig med huset.

Den 1 - 2 oktober 2018 ordnades en sista utgrävning vid Långåmossarna under ledning av arkeolog Jan Fast. Två förmodade eldstäder grävdes ut (snörkeramiska?). Grävningssområdet var litet och grävningen utfördes och följdes med av sammanlagt åtta personer.

Arkeologerna Jan Fast och Janne Soisalo ledde under ett veckoslut 5 - 7 oktober 2018 en inventering av fornfyndsplatser i Karis i trakten av Åsenby och vid Svartå Slott, Trycksbacka, som en uppföljning av fjärrkarteringsövningarna. På fredag kväll var det samling på Antkärrgården för deltagarna, genomgång av inventeringsplatser. På fredag och lördag deltog tolv personer, på söndag tio.

Den 15 oktober, höll Kim Björklund en föreläsning om Skvaltkvarnar i Karis - om hur man malde sin säd lokalt i forna tider. Fem personer deltog. Med hjälp av gamla kartor från 16 och 1700-talen och förteckningar över betalda tullavgifter åskådliggjorde han en hantering som numera är bortglömd. Vid höstmötet berättade han om "Bomärken i Karis-trakten".

#### Byggnader och underhåll

Föreningens 1800-talsskåp i rokokostil har genomgått en restaurering. Huset har också fått ett tillskott på två stolar. Den ena har pusslats ihop av delar från två stolar. Arbetet har gjorts av Gunnel Lindberg.

Gårdstalko ordnades vid Antkärrgården den 14 maj då gården putsades och ställdes i ordning för sommaren. 10 och 24 september putsades bakgården och sly bekämpades. Styrelsemedlemmar deltog.

#### Representation

Ordförande deltog i två samarbetsmöten 6.9 och 1.11 som sammankallats av Gardberg Center gällande samordning av verksamheten mellan olika sammanslutningar i Raseborg. Ordförande deltog också i Sparbanksstiftelsens stipendieutdelningstillfälle på Aktia bank i Karis den 29 november.

#### Information

Hemsidan med adress [www.karis.hembygd.fi](http://www.karis.hembygd.fi) har uppdaterats regelbundet. På sidan har publicerats bilder från verksamheten. Man kan skicka e-post till föreningen på adress [karis@hembygd.fi](mailto:karis@hembygd.fi). E-posten läses av ordförande. Två medlemsbrev har skickats ut. Facebook-sidan har använts för aktuell information som anknyter till föreningens verksamhet.

#### Ekonomi

Föreningens ekonomi är i stor utsträckning beroende av de hyresinkomster vi kan få för Antkärrgården och av bidrag från olika fonder och stiftelser för våra verksamheter.

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Totala intäkter	13 142,55 €	8 020,90 €
Totala utgifter	13 261,27 €	10 676,03 €
Resultat	-118,72	-2 655,13

I resultatet ingår intäkter 1 657,15 € och utgifter på motsvarande summa för verksamhetsassistenten under december månad. Vi erhåller ett 100 % lönebidrag av Arbetskraftsmyndigheterna (TE-centralen).

Efter flera år med negativt resultat har vi detta år nått till en sådan nivå, som vi borde sträva till att hålla varje år i framtiden.

#### Administration

Styrelsen bestod av följande personer: Göran Fagerstedt var ordförande, Stig-Göran Sjöblom var viceordförande, Andrea Blomberg-Allén var sekreterare, och medlemmar var Tommy Björklund,

Torbjörn Holmström, Auli Kari samt Katarina Wikgren.

Ordförande skötte föreningens ekonomiska ärenden Som bokförare fungerade Mona Blomqvist.

#### Sammanträden

Föreningens vårmöte hölls den 19 mars på Antkärrgården. Efter möte hölls en diskussion om aktuella ärenden. Elva personer deltog.

Höstmötet ordnades den 19 november på Antkärrgården. Elva personer deltog i mötet.

Efter mötet föreläste Kim G. Björklund om ”Bomärken i Karistrakten”. Femton personer närvar vid föreläsningarna.

Styrelsemöten hölls åtta gånger under året

#### Medlemmar

Föreningens medlemsantal vid årets slut var 73 (år 2017 71) personer. Föreningen hade 18 (19) ständiga medlemmar och 55 (52) årsmedlemmar.

#### Personal

Från första december kunde föreningen anställa en Verksamhetsassistent, med 100 % bidrag från TE-centralen. Uppdraget gäller till slutet av november 2019. Arbetstid 25 h/vecka.

För olika projekt har personal anställts på timbasis. Vårdinna på Antkärrgården var Camilla Söderling under tiden januari - mars och Gunnel Lindberg under tiden april - november.

#### Risker

Ekonomi är fortfarande i hög grad beroende av uthyrningsfrekvensen och de bidrag man kan få för olika verksamheter och projekt. Antkärrgården är i ständigt behov av underhåll och samma gäller inventarierna. Under året har underhållsarbeten gjorts och ett 1800-tals skåp i rokokostil har restaurerats. I planerna för år 2019 ingår en takrestaurering, då söndriga taktegel skall bytas ut. En intensifierad kampanj gällande marknadsföring har gjorts.

#### Framtidsutsikter

Medlemsantalet har hållit sig någorlunda jämnt och verksamheten har kunnat genomföras i den utsträckning som planerats. I planerna ingår att föreningen regelbundet skulle hålla Öppet hus med program. Nya idéer för verksamheten behövs.

#### Betydande händelser efter redovisningsårets slut

Takreoveringen är viktig med tanke på att säkerställa husets framtida användning. Tillgången till avlönad arbetskraft genom verksamhetsassistenten för elva månader gör att år 2019 kommer att bli ett intressant år för utveckling av verksamheten.

#### TACK

Föreningen riktar ett varmt tack till alla som stött verksamheten ekonomiskt och till dem, som genom olika arbetsinsatser gjort det möjligt att fullfölja intentionerna i verksamhetsplanen.

#### Styrelsen